

# Caminoetje Wahlwiller

Start: Parkeerterrein achter de H.Cunibertuskerk Oude Baan 21, 6286 BD Wahlwiller (Gem.Wittem)

Lengte 5,4 km

Let op: Van de straatnamen die tussen haakjes staan is het straatnaambordje niet altijd zichtbaar of aanwezig

## Routebeschrijving

1. De start is op het parkeerterrein achter de kerk. Je steekt over en loopt de Einderstraat in, bij 3-sprong links aanhouden. Je blijft deze weg, een pittige klim, ca. 800m volgen tot je aankomt bovenaan de Kruisberg bij een eenzame boom met bankje.
2. Op deze 5 sprong ga je rechtsaf en na ca 75 m weer rechts. Geniet op deze weg van het prachtige uitzicht op het dal met de meanderende Selzerbeek. Bij een 4-sprong ga je rechtdoor en bij de volgende twee 3 sprongen rechts aanhouden. Je gaat over de Selzerbeek en even later loop je Nijswiller in. Bij T-splitsing rechts (=Kerkstraat).
3. De provinciale weg oversteken en rechtdoor de Biesweg in. Aan het einde van de Biesweg rechtsaf.
4. Je loopt nu op de Via Coriovallum die over het Plateau van Vijlen gaat, dat ontstaan is door de erosie van omliggende rivieren en beken. Bij 4-sprong zie je het kruismonument de Gulkoel, omgeven door een bijzondere tuin. Hier was in de vorige eeuw een illegale stortplaats die door Meचनाar Hub Maassen is veranderd in een inspirerende plek met rust en schoonheid om even stil te staan. Je gaat hier rechtdoor.
5. Sta hier even stil bij de gedenksteen van de opgepakte verzetslieden. Bij de 'Klap van Wittem', zoals deze wordt genoemd werden als gevolg van verraad diverse lokale verzetsstrijders opgepakt. Ze zijn overleden in concentratiekampen. Je steekt hier de provinciale weg over bij het Zorgdomein Wilderberg, het voormalige Arnold Janssenklooster en ga rechtsaf.
6. Je steekt de provinciale weg weer over en ziet de H.Cunibertuskerk, het eindpunt van dit Caminoetje, al liggen. De kerk is bekend door de kruisweg van Aad de Haas. Een ware hetze is ontstaan over dit schilderwerk dat zover ging dat de kruiswegstaties op Goede Vrijdag 1949 op last van het Vaticaan uit de kerk moesten worden verwijderd. De moeite waard om ze te gaan bekijken.

## Over de Via Coriovallum

De Via Coriovallum is een pelgrimswandeling en kan een onderdeel zijn van de Camino naar Santiago de Compostela of naar Rome . Maar het is ook een oefencircuit voor hen die er over denken een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela of naar Rome te gaan ondernemen. Ook is de Via Coriovallum een tocht van bezinning om even je hoofd leeg te maken. Innerlijke rust is het nieuwe succes, de nieuwe rijkdom. Je kunt 1 tot 5 dagen lopen. De totale lengte van de route is 90 kilometer maar ook gemakkelijk op te delen in kortere trajecten. Wie 10 km genoeg vindt, stopt ermee en gaat volgende keer verder. Er is altijd wel een treinstation of bushalte in de buurt.

Maar er zijn ook Caminoetjes of rondjes van 5 tot 15 km. Je loopt dan altijd over een gedeelte van de Via Coriovallum en dan weer terug naar het beginpunt. De pelgrimsroute naar Santiago de Compostela heet Camino. En met een pelgrimspaspoort kun je stempels verzamelen en op sommige plaatsen reductie of andere voordelen krijgen. Bestellen van een pelgrimspaspoort en alle verdere informatie op vind je op

[www.viacoriovallum.nl](http://www.viacoriovallum.nl)

