

## Route-informatie

### Traject 7 Scheulder-Mamelis

Ook in dit traject zit weer een leuke kuitenbijter. Voorlopig lopen we nog over het hoogst gelegen plateau van Nederland. Daardoor kunnen we genieten van mooie panorama's. Links voor ons zien we de Dolsberg (160 meter boven NAP), het oostelijke uiteinde van het plateau van Margraten waarover



we vanaf Vilt gelopen hebben. Kijken we naar rechts dan zien we het monumentale Mariabeeld boven op de Gulperberg. Dit beeld is in 1935 gemaakt door de bekende beeldhouwer Charles Vos. De Gulperberg is de noordelijkste uitloper van het plateau van Crapoel. We komen langs een gedenksteen van "t Gericht", een voormalig galgenveld op de grens van de Heerlijkheid Wylre en Heerlijkheid Neubourg / Gulpen. Tot in de 18<sup>e</sup> eeuw waren galgenvelden op veel plaatsen nog te vinden en in gebruik.

Voor we er erg in hebben lopen we Gulpen binnen. Gulpen kennen we allemaal vanwege zijn fameuze bierbrouwerij. De Gulpener Bierbrouwerij is uit 1825 en al die tijd in handen van de familie Rutten gebleven. Op dit moment leidt de 8<sup>e</sup> generatie het bedrijf. Gulpen is ook de plaats waar de Gulp uitmondt in de Geul. De twee rivieren die medebepalend zijn voor de schoonheid van het Zuid-Limburgs landschap. Verder gaat het richting Wittem. Bij het binnenlopen van Wittem komen we langs het gelijknamige kasteel. Gelegen tussen Aken en Maastricht, werd het kasteel op 25 oktober 1520 voornamelijk genoeg geacht om keizer Karel V te laten overnachten toen hij op weg was om in Aken gekroond te worden. Direct voorbij het kasteel ligt het Klooster Wittem. In 1732 liet de Graaf Ferdinand van Plettenberg naast zijn kasteel een Klooster met een Kapel bouwen. Die



vertrouwde hij toe aan de Orde der Capucijnen. Na hen kwamen de Redemptoristen (1836). Loop even de prachtige kapel binnen. Op dit moment is het klooster als zodanig niet meer in gebruik. Beroemd is het als bedevaartoord van de H. Gerardus van Majella. Vergeet niet in het nieuwe informatiecentrum met kloosterboekwinkel een stempel te halen.

Via het dorp Partij-Wittem gaan we verder. Onder in het dal ligt Wahlwiller waar in de St. Cunibertuskerk (12<sup>e</sup> eeuw) de door Aad de Haas geschilderde beroemde kruisweg is te bewonderen. Daarna lopen we door naar Vijlen waar je kunt overnachten. We vervolgen de weg tot het buurtschap Mamelis. Hier is de bushalte langs de rijksweg. Iets hoger ligt het eindpunt van dit traject, de abdij St. Benedictusberg, een stempelpost. Voor heren zijn er kamertjes in de abdij om te overnachten.