

## Route-informatie

### Traject 4. Heerlen-Klimmen

We starten dit traject bij de St. Pancratiuskerk in Heerlen, een van de oudste kerkgebouwen in Nederland. Uit welk jaar precies deze kerk stamt is in nevelen gehuld. Een eerste vermelding komt



voor in een schenkingsakte uit 1063. Maar er zijn archeologen van naam die het gebouw nog veel jaar ouder schatten. Daarvoor zou onderzoek gedaan moeten worden onder de vloer van de kerk. Dat kost geld, en dat is er niet.

Rechts van de Pancratius ligt Cultuurhuis Schunck\*, het voormalig winkelpand van de familie Schunck. Die twee vormen een prachtig contrast. Wanneer we de Pancratiuskerk via de noordelijke ingang in de toren binnen willen lopen, zien we boven die ingang een kleine nis met daarin een beeldje van "onze" Heilige, Sint Jacobus de Meerdere.

Onze San Tiago. Dit beeldje is in 2017 geschonken door Peter Schunck, pelgrim en nazaat van de Heerlense familie Schunck. In de Kerk of bij het Cultuurhuis Schunck is een stempel te krijgen voor in je pelgrimspaspoort.

We verlaten de Kerk via de zuidelijke toegang en slaan rechts af, de Geleenstraat in.

De route volgend komen we in het "Romeins Kwartier". Hier zien we een Romeinse mijlpaal, een miliarium, staan op de kruising van de vroegere heirbanen, de Via Belgica (van Keulen naar Boulogne sur Mer) en Via Traiana (van Xanten naar Trier). Vervolgen we onze route dan zien we rechts "de Vondst", het Centrum voor Archeologie in Limburg en daar tegenover het Thermenmuseum waarin oa de ruïnes van het grootste Romeinse badhuis van Nederland te bezichtigen zijn. Bij de rotonde



steken we over en daar ligt links op de hoek, aan de ingang van de Coriovallumstraat, het kantoor van makelaar Aquina. Wanneer we daar door een kijkgat naar binnen gluren dan zien we een Romeinse kelder. We vervolgen onze route en lopen over de Via Belgica, de heirbaan die richting Tongeren loopt. Bij de Romeinen ging dat recht toe, recht aan. Langs deze weg zijn restanten gevonden van een aantal Romeinse grafvelden.

In Kunrade (Gemeente Voerendaal) komen we langs de Kunrader Steengroeve. Vanaf de Romeinse tijd is Kunradersteen gebruikt voor de bouw van boerderijen, bruggen, kastelen,

kloosters en kerken. Dit prachtige bouw materiaal zien we veel in deze omgeving. Even later lopen we door de wijngaarden van Landgoed Overst, een stukje Frankrijk in Nederland, en verder naar Winthagen dat een beschermd dorpsgezicht heeft. Hier staat de in Kunradersteen opgetrokken, en aan Maria Sterre der Zee gewijde, kapel. In de kapel ligt een stempel. Na de buurtschap Craubeek volgen we weer even de Via Belgica en komen uit bij de bushalte in Klimmen, het eindpunt van dit traject.