

Routebeschrijving Heerlen-Houthem

Lengte 21,7 km

Let op: straatnamen tussenhaakjes zijn niet altijd zichtbaar

Deel 1 Heerlen-Klimmen

1. We starten in het torengedebouw van de St. Pancratiuskerk in Heerlen. Kijk even boven de Noordelijke ingangsddeur naar het beeldje van St. Jacobus. Je ziet rechts van je het Museum Schunck. Je steekt schuin links het Pancratiusplein over en ga bij de opticien de Geleenstraat in. Je gaat de 1^e straat links (= Dr. Poelsstraat) en je komt langs het Nederlands Mijnmuseum dat een stempelpost is. (Opening begin 2022) Aan het einde rechts. (=Raadhuisplein). Je bent hier in het Romeins kwartier. Aan je rechterhand kom je langs een Romeinse mijlpaal die op het knooppunt staat van de Via Belgica en de Via Traiana. Op de knooppunten van de voornaamste wegen en rivieren werden door de Romeinen garnizoenen gelegerd. Hier ontstonden kleine dorpjes die uitgroeiden tot grotere nederzettingen zoals Coriovallum, het huidige Heerlen. Ook zie je rechts het Centrum voor Archeologie in Limburg, De Vondst. En daar tegenover het Thermenmuseum, ook weer een stempelpost en met je pelgrimspaspoort kun je hier voor € 2,00 een kaartje kopen voor een flitsbezoek aan het best bewaarde Romeinse publieke badgebouw in Nederland.
2. We steken de rotonde over en lopen de Coriovallumstraat in. Gluur even links op het hoekje bij het makelaarskantoor door een klein raam naar de restanten van een Romeinse kelder die vroeger dienst deed als koelkast. We lopen verder en gaan aan het einde rechts voor de slagboom een pad op en trapjes af. Weer aan het einde links (= Valkenburgerweg). Op nr 72 is Natuurvriendenhuis Eikhoud, een stempelpost en met je pelgrimspaspoort kun je hier tegen een speciaal tarief overnachten. Vervolg deze weg en na huisnummer 151 links aanhouden. Je gaat door een tunneltje en aan het einde links. Je ziet een aantal scholen links en rechts. Je loopt Heerlen uit en even later Kunrade in. Bij de rotonde ga je linksaf onder de autosnelweg A79 door.
3. Je loopt rechtdoor buurtschap Kunderberg in en ca 100 m. na het viaduct ga je schuin rechts een pad op en vervolgens het 3^e pad rechts aan het einde van de bosrand. Kijk goed, je ziet hier een sticker van de Via Coriovallum. Aan het eind is de Kunradersteengroeve, een stempelpost (opening 2022). Steek schuin over en ga vervolgens het natuurtransferium Land van Kalk in. Daar ga je het pad tussen de muurtjes op. Bij T-splitsing rechts. Je loopt rechtdoor met rechts de wijnranken van Landgoed Overst en links de bosrand. Aan het einde door een nauw hekje links. Na ca. 500 m loop je Winthagen in met aan je rechterhand een bakhuis uit 1742. Winthagen heeft een beschermd dorpsgezicht met prachtige huizen uit Kunradersteen.
4. Blijf de weg volgen tot de Mariakapel. Dit is een stempelpost. De stempel vind je binnen aan een ketting. Je gaat rechts om de kapel heen en bij de T-splitsing links. (= Koekoeksweg). Bij de T-splitsing aan het einde ga je rechts de Karstraat in. Aan het einde rechts oversteken en meteen weer links de Ransdalerweg op. Na boerderij met 2 bochten in de weg ga je 350 m verder links een smal voetpad op.
5. Dit pad blijven volgen en je gaat onder de spoorweg door. Rechtsaf om de hoeve heen en bij Y-splitsing links aanhouden (= Kaardenbekersweg). Deze helemaal uitlopen en bij T-splitsing links. Daarna vòòr de kapel "Ave Maria" weer rechts. Bij Y-splitsing rechts aanhouden en je komt uit op de provinciale weg (=Klimmenderstraat).

Detailkaart Heerlen-Klimmen



Detailkaart Heerlen-Klimmen

Deel 2 Klimmen-Houthem

6. Je loopt nu Klimmen in en ga de eerste straat links en vòòr de kerk omhoog het trapje op. Bij T-splitsing rechts en om het parkeerterrein (=Vrijthof) heen. Dan ga je bij T-splitsing links de Houtstraat in. Deze blijf je volgen en negeer de zijstraten. Na de Grubbenweg het 1^e voetpad links op en dan het 2^e pad rechts. We komen dan bij Rustpunt Achterom, een stempelpost. Vervolg de weg en ga rechts de Dolberg in. Aan het einde ga je meteen scherp links een landweg op. Bij Y-splitsing rechts aanhouden en bij de volgende Y-splitsing met verharde weg rechts (=Walemerweg). We lopen door Walem (= Steenstraat). Bij het kapel Anno 1828 rechtdoor richting Hubertushoeve.
7. Na ca. 700m en bij Via Belgicabankje op de Goudsberg links pad op en aan het einde rechts. Bij de 4-sprong bij afsluitboom, infobord en picknickbank zie je de kruisweg uit 1843 op de Schaelsberg. Deze bestaat uit 13 staties van het model "ovenkapel" met nissen voorzien van litho's achter glas. Ze zijn gegroepeerd om het symbolische graf van Christus met daarin een houten kist. Bij het grote, houten beeld van een kluisenaar heb je een prachtig uitzicht. Volg het pad en de Kluis ligt aan je linkerhand. Deze is 250 jaar lang door kluisenaars, religieuzen die kiezen voor een bestaan in eenzaamheid, bewoond geweest. Als de Kluis geopend is, ga dan beslist even naar binnen en haal daar ook een stempel voor in je pelgrimspaspoort. Je vervolgt de weg, gaat over een spoorweg en daarna schuin links een pad naar beneden.
8. Einde van dit pad scherp naar rechts. Je loopt langs de Oude Geul. (=Oosterweg). Na café 't Koetshuis links over een parkeerterrein en na het brugje rechts. Je loopt weer langs de Geul en je blijft deze volgen. Steek de weg over (Burgemeester Henssingel) en je komt even verder op het Walramplein in Valkenburg. Ook hier blijven we de Geul volgen tot de Geulpoort. Hier moet je links. De VVV Valkenburg is een stempelpost maar dan moet je even door de Geulpoort het plein op.
9. Je bent nu in de Grotestraat. Aan het einde rechts en door de Grendelpoort. Daarna rechts en direct weer links de Plenkertstraat in. Deze blijven volgen tot Chalet Tivoli. Daar rechts het fietspad op, brugje over en links aanhouden. (=Klaterstraat).
10. 2^e pad links over een houten vlonder. Aan het einde kom je uit in de tuinen van Chateau Gerlach in Houthem. De receptie van dit Chateau is een stempelpost en je krijgt hier de sleutel van de pelgrimsrefugio als je daar wilt overnachten.
11. Je gaat rechts voor het hoofdgebouw van het Chateau langs naar de St. Gerlachuskerk die je om de hoek vindt. Deze kerk was oorspronkelijk de kloosterkerk van een norbertinessenklooster, een adellijk stift. Chateau Gerlach is daarvan nog bewaard gebleven. In het barokke kerkgebouw zie je unieke frescoschilderingen. Het behoort tot de 'Top 100 voor de Monumentenzorg'. Voor de kerkingang links is ook de pelgrimsrefugio.

Detailkaart Klimmen-Houthem



versie 20211118