

Routekaart + beschrijving Mamelis-Heerlen deel 1

Let op: straatnamen tussenhaakjes zijn niet altijd zichtbaar



1. Je start bij de hoofdingang van Abdij St Benedictusberg. Dit is een stempelpost en er zijn kamertjes voor heren om te slapen. Als we de hoofdingang uitkomen steken we het parkeerterrein schuin over en gaan het pad op dat het bos in gaat. Bij 1^e en 2^e Y-splitsing rechts aanhouden. Je volgt het pad dat daalt en stijgt. Bij T-splitsing rechtsaf en bij het huis ga je linksaf. Het pad loopt omhoog. Bij Y-splitsing met een kruisbeeld rechts aanhouden en aan het einde ga je weer rechts bij bankje en "grensroute 7" paaltje. Je

loopt hier parallel aan de Nederlands-Duitse grens. Het pad is Nederland, de verharde weg even later rechts van je is Duitsland. Het pad blijf je volgen tot een T-splitsing. Hier ga je links de verharde weg op (=Finkenlag) met links op het hoekje een paaltje met de Via Coriovallumsticker erop. Voor je zie je in de verte de St. Jacobuskerk in Bocholtz. Bij volgende Y-splitsing met kruisbeeld en monument van de Via Belgica. Deze loopt van Keulen naar Boulogne-sur-Mer. Je houdt hier rechts aan. (= Schiltjensweg). Bij T-splitsing zie je voor je Villa Vlengendaal, waar de resten van een Romeinse villa zijn gevonden en enkele decennia geleden nog een bijzondere sarcofaag. Je gaat rechtsaf. Het hele gebied is een groot ondergronds Romeins museum. Hier vlakbij net over de grens is hier ook een gouden muntenschat gevonden. Je komt op de Rouwkoulerweg en bij 4-sprong met stalen kruis links af. Rechts zie je het Eurowindpark Aachen. Bij viersprong met kruisbeeld en gedenkmonument "Leeve her jot, beschuts Booches" rechtdoor.

2. Na de overweg loop je op de Baan en ga je de 2^e straat links, de Margrietstraat in. Aan het einde rechts (= Herver) en daarna de 2^e links de Kerkstraat in. Je komt uit bij de St Jacobuskerk. Café Oud Bocholtz, tegenover de ingang van de kerk, is een stempelpost. Als je het café uitkomt ga je schuinrechts langs de kerk, langs het beeld van St. Jacobus en om de kerk heen. Vòòr huis met nummer 22 ga je rechts een pad op en loop je rechtdoor de straat in (=Beatrixstraat).
Bij viersprong links de Wilhelminastraat in. Bij driesprong rechts de Prins Hendrikstraat in. Bij T-splitsing links de Hofstraat en vervolgens bij Y-splitsing links aanhouden. (=Steenberg). Aan het einde van de huizenrij, na huisnummer 91, schuin links een pad in tussen muurtjes en door een hekje. Dit pad door een parkachtige omgeving blijven volgen tot de verharde weg (=Prickart). Daar ga je links bij huisnummer 5. Je komt langs een kapel "Anno Sancto 1950". Blijf deze weg, die Broek gaat heten, rechtdoor volgen tot de provinciale weg (= Bocholtzweg). Daar rechtsaf onder het viaduct door en dan weer rechtsaf. (=Waalbroek) Bij Y-splitsing rechts. Tegenover Waalbroek 48-50 links Groeve Sweijer inlopen.
3. Door bosje en na trapje omhoog links en weer links een brugje over langs de Eyserbeek. Onder de spoorweg door. Bij Y-splitsing rechtdoor aanhouden (=Puntelstraat) en bij 4-sprong rechtdoor (= Rodeput). Ga hier beslist even linksaf (75m) naar "Museum de Schat van Simpelveld" Dit is een stempelpost, maar de route gaat rechtdoor. Na Rodeput 12 links het Hoogenberg voetpad op. Pad blijven volgen en zijpaden links en rechts negeren.
4. Je komt langs de Lourdesgrot en T-splitsing bij vijver en de zijkant van het Gemeentehuis van Simpelveld rechtsaf en direct weer rechts het pad in langs en tussen de huizen door. Einde pad links (=Rolduckerweg) en schuin oversteken de Steenstraat in die uitkomt in de Grachtstraat. Daar ga je direct rechts het Moltsbergervoetpad 't Kempke op. Aan het einde bij T-splitsing linksaf (= Bouwerweg). Bij volgende T-splitsing rechtsaf de Peuschkensheideweg in. Aan het einde linksaf en daarna rechtsaf het viaduct over.
5. Na plaatsnaambord "Heerlen" oversteken en links de weg aanhouden. Je komt langs Villa Imstenrade. Na ca. 600 m. zie je een informatiebord van Natuurmonumenten over het Imstenraderbos. Daar ga je rechts het pad in. Dit prachtige bos is apart beschreven. Let goed op en lees de routebeschrijving aandachtig.

Routebeschrijving door het Imstenraderbos

1. Ga bij het informatiebord van Natuurmonumenten over het Imstenraderbos rechtaf het pad op. Na het draaihekje, direct rechts en het trapje oplopen.
2. Bij Y-splitsing rechts aanhouden.
3. Rechts is een weide. Je kunt tussen het groen door een boerderij zien liggen. Direct hierna klein pad naar rechts nemen en dit pad blijven volgen. Het 2^e trapje omhoog en even later het 3^e trapje.
4. Voor je is een hekwerk (van een Natuurbegraafplaats). Hier linksaf pad volgen.
5. Aan het eind van dit recht stuk hekwerk (het hekwerk gaat om het hoekje verder) is een pad dat links naar beneden loopt. Dat nemen we. We passeren 4 paaltjes met een witte rand en na het 2^e paaltje met een gele rand ga je linksaf.
6. Je gaat achter een rustbank langs naar beneden en daarna linksaf langs een weiland.
7. Dit pad blijven we volgen met het weiland steeds links. Er volgt een paaltje met een witte rand en weer een rustbank. We blijven het pad langs het weiland aan je linkerhand volgen.
8. Volgende bankje heeft als opschrift "Natuurmonumenten - Rens Beij". Links staat een paaltje met rode rand. Ook zie je links een grote boerderij, de "Benzenrader Hof". Deze plek is sinds de Romeinse tijd onafgebroken bewoond geweest. Wij blijven het pad, met nog steeds links het weiland, volgen.
9. Einde van het pad bij T-splitsing rechts omhoog. Links zie en hoor je een autoweg.
10. Je loopt het bos uit bij Boscafé "la Diligence" (= stempelpost).



Routekaart + beschrijving Mamelis-Heerlen deel 2



Routebeschrijving Mamelis-Heerlen deel 2

1. Na Boscafé La Diligence links en ca. 4 m. na het viaduct een smal pad in. Einde pad links. Bij 3 paaltjes met rode bandjes rechtsaf tot einde. (= Kleekampsweg). Even rechts en meteen links langs de voorkant van Parc Imstenrade. Dan eerste straat rechts de dr. Clemens Meulemanstraat in. Aan het einde langs de St. Josephkerk. Je steekt de rotonde over en gaat rechtdoor langs een parkeerterrein de September-1944 straat in. Aan het einde rechtdoor het park in. Na een brugje ga je het 1^e pad links en je blijft parallel lopen aan de Caumerbeek. Soms is de beek goed zichtbaar maar een ander keer moet je goed kijken vanwege de begroeiing of een lage waterstand. Ca 150 m na de monumentale Corisberghoeve aan je rechterhand ga je rechtdoor het trapje af en daarna rechtsaf.
De Corisberghoeve is een kleinschalige woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. Je kunt er oa. eigen gebakken taart kopen en fruit.
2. Je loopt nu in het Caumberbos en gaat de Caumerbeek aan rechterhand volgen. Pad gaat over een houten brugje van de Caumerbeek. Pad blijven volgen het volgende stenen brugje gaat over een zijtak van de Caumerbeek. Bij 4-sprong rechtdoor. Alle mogelijkheden naar rechts en links negeren. Na trapje bij 3-sprong links aanhouden op geasfalteerde weg links. Einde weg rechts. We verlaten het Caumberbos. 1^e Mogelijkheid links bij Justus van Maurikstraat 37. Dit is een voetpad vóór de voormalige hoeve Molenberg langs. We steken over (= Molenberglaan) en lopen, de Caumerbeek volgend, het Aambos in. Bij splitsing ga je links over bruggetje. Pad uitlopen.
3. Bij de "Oliemolen" rechtsaf, oversteken (= Oliemolenstraat) en 50 m. verder ga je linksaf. Je loopt het 2^e deel van het Aambos in. Aan je rechterhand staat een zingende lantaarnpaal. Druk op de knop en laat je verrassen met een mooi lied over Heerlen (Heële in het dialect). Na dierenparkje trapje rechts en bij 4-sprong linksaf. Bij verkeerslichten (=Groene Boord") oversteken en rechtdoor omhoog de Putgraaf in.
4. Bij Putgraaf 3 gaan wij het Luciushof binnen (indien gesloten doorlopen en 1^e straat rechts nemen tot de St. Pancratiuskerk) . Bij brasserie "de Twee Gezusters" (pelgrimsmenu en stempelpost) binnenhof schuin oversteken, trap af en galerij door. Aan het einde linksaf en je komt uit op het Pancratiusplein. Boven de deur aan de andere kant van de toren, de Noordzijde van de St Pancratiuskerk, zie je een beeldje van Sint Jacobus de Meerdere. Dat is San Tiago, de patroon van de pelgrims naar Santiago de Compostela. Ga naar binnen en bewonder deze Romaanse Kerk uit 1060 en de plaquette van de Via Coriovallum met een middeleeuwse Ierse zegewens.