

Bocholtz Caminootje

Start Café Oud Bocholtz, Pastoor Neujeanstraat 11 in Bocholtz
parkeren achter de kerk, Kerkstraat
Lengte 8,3 km

Routebeschrijving

Let op: Van de straatnamen tussen haakjes is niet altijd een straatnaambordje aanwezig of zichtbaar

1. Met je rug tegen Café Oud Bocholtz ga je aan je rechterkant langs het beeld van St. Jacobus en om de kerk heen. Vòòr huis met nummer 22 ga je rechts een pad op en loop je rechtdoor de straat in. (=Beatrixstraat). Bij viersprong links de Wilhelminastraat in. Bij 3-sprong rechts de Prins Hendrikstraat in en dan 1^e straat rechts de Emmastraat in.
2. Bij 3-sprong rechts de Overhuizerstraat in maar vergeet niet Hoeve Overhuizen even in te lopen met op de binnenhof achterin een huiskapel. We vervolgen door de Overhuizerstraat de wandeling. Bij 3-sprong links de Minister Ruijsstraat in en je loopt Bocholtz uit en ongemerkt Duitsland in. Bij 3-sprong rechtdoor.
3. Na brug over voormalig spoortracé pad rechts. Je ziet even later een overgebleven stukje van de Westwall (of Siegfriedlinie bij de geallieerden), een Duitse verdedigingslinie uit de 2^e wereldoorlog. Neem het eerste paadje links. Bij 4-sprong met bankje rechts en de weg blijven volgen. Je passeert links en rechts een aantal windmolens van het Eurowindpark Aachen.
4. Bij 4-sprong het pad rechts in en daarna bij de volgende 4-sprong weer rechts, bushalte Ochsenstock. We lopen langs de Duitse grens. Bij 4-sprong met kruisbeeld Remus rechtsaf en bij volgende 4-sprong met bankje en kruis rechtsaf. Je loopt Nederland weer in. Hier kom je op de Via Coriovallum.(= *Finkenhag*). Voor je zie je in de verte de St. Jacobuskerk in Bocholtz. Bij volgende Y-splitsing met kruisbeeld en monument van de Via Belgica, die liep van Keulen naar Boulogne-sur-Mer, rechts aanhouden. (= Schiltjensweg).
5. Bij T-splitsing zie je, voor je, Villa Vlengendaal, waar de resten van een Romeinse villa zijn gevonden en enkele decennia geleden nog een bijzondere sarcofaag. Je gaat rechtsaf. Het hele gebied is een Romeins ondergronds museum en er is hier vlakbij ook een gouden muntenschat gevonden. Je komt op de Rouwkoulerweg en bij 4-sprong met stalen kruis links af. Rechts zie je het Eurowindpark Aachen. Bij viersprong met kruisbeeld en gedenkmonument "Leeve her jot, beschuts Booches" rechtdoor.
6. Na de overweg loop je op de Baan en ga je de 2^e straat links, de Margrietstraat in. Aan het einde rechts (=Herver) en daarna de 2^e links de Kerkstraat in. Je komt uit bij de St Jacobuskerk. Café Oud Bocholtz, tegenover de ingang van de kerk. Dat is ook een stempelpost van de Via Coriovallum.

Over de Via Coriovallum

De Via Coriovallum is een pelgrimswandeling en kan een onderdeel zijn van de Camino naar Santiago de Compostela of naar Rome . Maar het is ook een oefencircuit voor hen die er over denken een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela of naar Rome te gaan ondernemen. Je kunt 1 tot 5 dagen lopen. De totale lengte van de

route is 90 kilometer maar ook gemakkelijk op te delen in kortere trajecten. Wie 10 km genoeg vindt, stopt ermee en gaat volgende keer verder. Er is altijd wel een treinstation of bushalte in de buurt.

Ook is de Via Coriovallum een tocht van bezinning om even je hoofd leeg te maken. Innerlijke rust is het nieuwe succes, de nieuwe rijkdom.

Maar er zijn ook Caminootjes of rondjes van 5 tot 15 km. De pelgrimsroute naar Santiago de Compostela heet Camino. Je loopt dan altijd over een gedeelte van de Via Coriovallum en dan weer terug naar het beginpunt. En met een pelgrimspaspoort kun je stempels verzamelen en op sommige plaatsen reductie of andere voordelen krijgen. Bestellen van een pelgrimspaspoort en alle verdere informatie op vind je op www.viacoriovallum.nl

Routekaartje

