

Rondwandeling Klimmen, Craubeek en over de Via Coriovallum,

Start Rustpunt Achterum, Dolsberg 18 in Klimmen

Lengte 7 km

1. Met je rug naar Rustpunt Achterum ga je links de Dolberg in. Aan het einde ga je meteen scherp links een landweg op. Bij Y-splitsing links aanhouden (=Walemerweg). Bij een 4 sprong in het buurtschap Koulen rechtdoor (= Koulenbergsweg). Deze weg blijven we volgen en gaan onder de spoorweg door de Kampstraat in. Dan 2^e straat links = Pastoor Laevenstraat.
2. Weg volgen tot einde. Daar bij de T splitsing rechts en direct weer links = Spoorstraat. Bij T-splitsing links de Spoorstraat blijven volgen. Einde Spoorstraat bij Y-splitsing rechts (=Termoors) in. Helemaal uitlopen zijstraten negeren en bij T splitsing links de Ransdalerstraat in en daarna weer 1^e links (= Ransdalerweg).
3. Nu lopen we op de pelgrimsweg Via Coriovallum. Na 1 km links een smal voetpad op. Dit blijven volgen en we gaan weer onder de spoorweg door. Rechts af en bij Y-splitsing links aanhouden (= Kaardenbekersweg) Deze helemaal uitlopen en bij T splitsing links en vòòr kapel weer rechts. Bij Y-splitsing rechts aanhouden en we komen uit op de provinciale weg (=Klimmenderstraat).
4. We lopen nu Klimmen in en nemen de eerste straat links en vòòr de kerk omhoog trapje op. Bij T splitsing rechts en om het parkeerterrein (=Vrijthof). Dan gaan we bij T splitsing links Houtstraat in. Deze blijven we volgen en negeren de zijstraten. Bijna aan het einde van de bebouwing een vijver gaan we links het voetpad op en gaan 2^e pad rechts. We komen dan weer bij het beginpunt van deze wandeling.

Over de Via Coriovallum

De Via Coriovallum is een pelgrimswandeling en kan een onderdeel zijn van de Camino naar Santiago de Compostela of naar Rome maar is ook een oefencircuit voor hen die er over denken een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela of naar Rome te gaan ondernemen. Je kunt 1 tot 5 dagen lopen. De totale lengte van de route is 90 kilometer maar is ook gemakkelijk op te delen in kortere trajecten. Wie 10 km genoeg vindt, stopt ermee en gaat volgende keer verder.

Ook is de Via Coriovallum een tocht van bezinning om even je hoofd leeg te maken. Innerlijke rust is het nieuwe succes, de nieuwe rijkdom. Er zijn ook rondjes van 5 tot 15 km zoals deze. Je loopt dan altijd over een gedeelte van de Via Coriovallum en dan weer terug naar het beginpunt. En met een pelgrimspaspoort kun je stempels verzamelen en op sommige plaatsen korting krijgen en andere voordelen. Bestellen van een pelgrimspaspoort en alle verdere informatie op vind je op www.viacoriovallum.nl

