

Rondwandeling over de Via Coriovallum, Winthagen en Kunderberg

Start natuurtransferium bij Kunradersteengroeve, Bergseweg 30, Voerendaal

Lengte 8 km

Routebeschrijving

1. De start is bij het natuurtransferium Land van Kalk. We gaan daar het pad tussen de muurtjes op. Bij T-splitsing rechts. We lopen rechtdoor met rechts de wijnranken van Landgoed Overst en links de bosrand. Aan het einde door een nauw hekje links. Na ca. 500 m loop je Winthagen in met aan je rechterhand een bakhuis uit 1742. Winthagen heeft een beschermd dorpsgezicht met prachtige huizen uit Kunrader steen. We blijven de weg volgen tot de Mariakapel. Daar gaan we rechts omheen en bij de T-splitsing links.(= Koekoeksweg)
2. Vlak voor de T-splitsing (= Kruishoeweg) gaan we links, vóór het bankje langs, een smal pad op. Bij 4-sprong rechtdoor(2x) .Je komt aan de achterkant langs Camping Colmont. Bij 3-sprong rechts aanhouden Op asfaltweg links en direct daarna schuin links het pad op naar Ubachsberg. Aan het einde ij Mariakapel 1919 links en na ca. 125 m rechts. (= Vrenkeweg). Bij 3-sprong rechtdoor.
3. Bij 3-sprong links. (=Kersboomkensweg). Na ca.700 m. bij 4-sprong met infobord het pad rechtdoor omhoog. 2 Paden naar links negeren. Volgend graspad links op en aan het einde daarvan rechts met de bosrand aan je linkerhand. Het bospad gaat omlaag.
4. Bij de T-splitsing in de buurtschap Kunraderberg rechts en even na huis Kunderheem nr 18 ga je scherp links de veldweg omhoog. Negeer 2 zijpaden rechts en ga bij 3-sprong rechts met aan je rechterhand de bosrand.
5. Bij de T-splitsing links over het pad parallel aan de autoweg Maastricht - Heerlen. Aan het einde oversteken en we zijn dan weer bij het natuurtransferium.

Over de Via Coriovallum

De Via Coriovallum is een pelgrimswandeling en kan een onderdeel zijn van de Camino naar Santiago de Compostela of naar Rome maar is ook een oefencircuit voor hen die er over denken een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela of naar Rome te gaan ondernemen. Je kunt 1 tot 5 dagen lopen. De totale lengte van de route is 90 kilometer maar ook gemakkelijk op te delen in kortere trajecten. Wie 10 km genoeg vindt, stopt ermee en gaat volgende keer verder.

Ook is de Via Coriovallum een tocht van bezinning om even je hoofd leeg te maken. Innerlijke rust is het nieuwe succes, de nieuwe rijkdom. Maar er zijn meer rondwandelingen van 5 tot 15 km. Je loopt dan altijd over een gedeelte van de Via Coriovallum en dan weer terug naar het beginpunt. En met een pelgrimspaspoort kun je stempels verzamelen en op sommige plaatsen korting krijgen en andere voordelen. Bestellen van een pelgrimspaspoort en alle verdere informatie op vind je op

www.viacoriovallum.nl

