

Rondwandeling over de Via Coriovallum, Aambos-en Romeins kwartier

Startpunt: Parkeerplaats bij Parochiekerk "Verschijning van de Onbevleete Maagd"

Gerard Bruningstraat 2, in Heerlen.

Lengte wandeling: 6,6 km



Routebeschrijving

1. Laat de Kerk aan je rechterhand en loop de Gerard Bruningstraat in. Deze weg loopt iets omhoog. Hier de derde mogelijkheid rechts. Dit is een naamloos voetpad tussen 2 hoge heggen. Einde voetpad (na 30 m.) rechts af slaan. Na 100 m. links af, bospad nemen (trapje naar beneden). Paden links en rechts negeren tot Y-splitsing. Hier het kleine linker pad omhoog nemen. Grasveld oversteken. Bremstruiken aan linkerhand houden. Bij het verharde voetpad links omhoog tot voorbij woonboerderij "Schiffelerhof". Daar op geasfalteerd weggetje rechts aanhouden. 1e Bospad rechts. Bruggetje over "Schiffelerbeek" (bronvijver links). Op splitsing rechts en volgende viersprong scherp rechts. Op 3-sprong (bij vijver) links. Alle zijpaden negeren. Bij samenkomst van meerdere paden (na omgevallen boom aan linkerhand) schuin links/recht- door (weide aan linkerhand). Daarna 2e e rechts via trap omlaag. Einde pad (driesprong) links. Asphaltweg (via draaihekje) rechts en meteen (na 30 m.) weer rechts. Trapje af. We zijn nu op de Via Coriovallum.
2. De Caumerbeek aan rechterhand volgen. Weg vervolgen over brugje van Caumerbeek. Pad volgen over volgend brugje (zijtak van Caumerbeek). Recht door. Alle mogelijkheden naar rechts en links negeren. Bij 3-sprong links aanhouden. Op geasfalteerde weg links. Einde weg rechts. We verlaten Caumberbos. 1e Mogelijkheid links. Dit is een voetpad vóór de voormalige hoeve Molenberg langs. We steken over (= Molenberglaan) en lopen, de Caumerbeek volgend, het Aambos in. Bij splitsing gaan we links over bruggetje. Pad uitlopen.
3. Voorbij de "Oliemolen" aan rechterhand, steken wij over (= Oliemolenstraat). Even naar rechts en meteen links. We lopen het volgende deel van het Aambos in. Aan onze rechterhand is een lantaarnpaal, druk op de knop en laat je verrassen met een mooi lied over Heerlen (Heële in het dialect). Na dierenparkje trapje rechts. Na 50 m. links.
4. Bij verkeerslichten oversteken (= "Groene Boord"). Rechtdoor omhoog (Putgraaf). Bij Putgraaf 3 gaan wij Luciushof binnen (indien gesloten doorlopen en 1e straat rechts). Bij brasserie "de twee Gezusters" (pelgrimsmenu en stempelpost) binnenhof schuin oversteken, trap af en linksaf. 4-sprong oversteken (= Akerstraat). 4-sprong links langs Mijnmuseum. T-splitsing rechts. Bij 4-sprong met Romeinse mijlpaal en vóór het Thermenmuseum en de Vondst archeologisch depot (beiden zijn stempelposten) rechts langs het stadhuis. Bij T-splitsing rechts. 4-sprong links en 1e rechts over Bongerd en langs Schunck museum (stempelpost). Na Schunck rechts omhoog. Boven de deur van de St Pancratiuskerk zie je een beeldje van Sint Jakob de Meerdere, San Tiago, de patroon van pelgrims naar Santiago de Compostela. Ga naar binnen en bewonder deze Romaanse Kerk uit 1060 en de plaquette van de Via Coriovallum met een middeleeuwse Ierse zegewens. We verlaten de kerk via dezelfde deur en ga naar rechts. We zijn op het Pancratiusplein en lopen het trapje af langs de voormalige gevangentoren, naar het "Schelmenhofje". Hier rechts af en bij het Savelbergklooster links (= "Gasthuisstraat"). Bij verkeerslichten oversteken (=Groene Boord) en na 50 m. geasfalteerd pad rechts.
5. Einde van dit pad links. We lopen weer het Aambos in. Bij Y-splitsing links. Einde steile klim even links en vóór grote zwerfkei rechts. 2 Paden rechts negeren. Bij een kruising links en trapje naar beneden en links. Oliemolenstraat schuin oversteken en pad in. We lopen omhoog, op kruispunt recht door. Op 5-sprong recht door. Paden links en rechts negeren. Pad blijven volgen tot einde Aambos. Op T-splitsing rechts (=Molenberglaan). 1e Links (=Justus van Maurikstraat). Aan het eind zien we de Kerk, ons eindpunt, liggen

Over de Via Coriovallum

De Via Coriovallum is een pelgrimswandeling en kan een onderdeel zijn van de Camino naar Santiago de Compostela of naar Rome maar is ook een oefencircuit voor hen die er over denken een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela of naar Rome te gaan ondernemen. Je kunt 1 tot 5 dagen lopen. De totale lengte van de route is 90 kilometer maar ook gemakkelijk op te delen in kortere trajecten. Wie 10 km genoeg vindt, stopt ermee en gaat volgende keer verder.

Ook is de Via Coriovallum een tocht van bezinning om even je hoofd leeg te maken. Innerlijke rust is het nieuwe succes, de nieuwe rijkdom. Maar er zijn meer rondwandelingen van 5 tot 15 km. Je loopt dan altijd over een gedeelte van de Via Coriovallum en dan weer terug naar het beginpunt. En met een pelgrimspaspoort kun je stempels verzamelen en op sommige plaatsen korting krijgen en andere voordelen.

Bestellen van een pelgrimspaspoort en alle verdere informatie op vind je op www.viacoriovallum.nl