

Route-informatie

Traject 7 Vijlen – Simpelveld

Let hier goed op de stickers met Via Coriovallum erop want er is in Vijlen een kruising van pelgrimswegen. Als voorbereiding op een pittige klim, mogen we heerlijk rustig afdalen richting buurtschap Mamelis. Hier steken we, voorzichtig!, de rijksweg over. Wie de Abdij Sint Benedictusberg wilt bezoeken, je ziet hem links al liggen en het is een paar honderd meter lopen. De abdij stamt uit 1922. De Benedictijner monniken bieden slaappleaats aan pelgrims. Jammer genoeg



hebben ze alleen maar kamers voor heren.

We gaan verder tussen de huizen door van het buurtschap Mamelis en steken de Selzerbeek over. Een groot deel van haar loop vormt de landsgrens Nederland-Duitsland tussen Mamelis en Vaals. We lopen links een smal pad omhoog. Vergist U zich hier, dan bent U na een paar stappen op Duits grondgebied. Wij lopen omhoog door en langs het Kolmonderbosch. Na zo'n 600 meter klimmen komen we aan op het Plateau van Bocholtz.

Gestegen zijn we 60 meter. Het gebied is een

golvende vlakte. Ons pad vormt hier de grens met Duitsland. Daar waar de grens soms afwijkt ziet U, rechts, de grenspalen. Over het plateau loopt ook de Via Belgica die we voor een deel volgen. Hier kun je de invloeden ontdekken van het Romeinse verleden. Toen de Romeinen kwamen, werd alles anders. Hier bouwden ze indrukwekkende herenboerderijen en begroeven de asresten van hun doden in prachtige askisten. Bij Vlengendaal werd in 1911 en 1912 een grote Romeinse villa opgegraven, de Romeinse villa Bocholtz-Vlengendaal en in 2003 werd er een sarcofaag opgegraven. Deze stamt uit de Romeinse tijd uit de 2e of 3e eeuw na Christus. Langs de Via Belgica zien we informatietafels met veel historische wetenswaardigheden.

Bocholtz heeft een pelgrimsverleden en een bezoek zeker even de Sint Jacobskerk. Hier is vroeger ook een pelgrimsherberg geweest en in het gemeentewapen van de voormalige gemeente Bocholtz zien we de pelgrim en de Jacobsschelp terug. Tussen Bocholtz en Simpelveld gaan we door een deel



van de voormalige zandgroeve Sweijer die nu een beschermd natuurgebied is. Getracht wordt een betere natuurverbinding te maken met het Imstenraderbos. Onder meer door poelen in te richten voor libellen, rugstreeppad en vroedmeesterpad die in de Sweijer goed gedijen. We komen aan in Simpelveld. Let ook hier eens op het gemeentewapen waarin je ook twee Jacobsschelpen ziet. Een absolute aanrader in Simpelveld is het Museum de Schat van Simpelveld, gevestigd in het statige voormalige klooster Huize Loreto. Hier huisden vroeger de

Zusters van het Arme Kindje Jezus. Zij maakten de allermooiste paramenten (liturgische kleding) en wassen beelden. In de 2^e wereldoorlog hebben zij enorm veel joodse kinderen het leven weten te redden door ze, hetzij zelf onder hun hoede te nemen, hetzij ze elders onder te brengen. Rond Simpelveld zijn diverse Romeinse villa's uit de eerste eeuw na Christus opgegraven. Het eindpunt van dit traject is de Markt waar vlakbij ook de bushalte is.