

Route-informatie

Traject 8 Simpelveld – Heerlen

Het begin van dit traject is nabij de Markt een brugje over. Een bijzondere wandeling vandaag. Alles vlakbij Heerlen en niet het gevoel hebben dat je dicht bij een stad bent. Simpelveld lopen we uit over het Molsbergervoetpad 't Kempke. Ook hier zijn Romeinse overblijfselen gevonden. In de Romeinse tijd werd er in Zuid-Limburg dankbaar gebruik gemaakt van de vruchtbare lössgrond. Overblijfselen van Romeinse villa's zijn dan ook allemaal van het boerderijtype Villa rustica. Wist je dat 'Limburgse' vlaai eigenlijk hartstikke Romeins is? De Romeinen brachten ons graan, kersen, abrikozen, pruimen en walnoten. Zelfs de kippen die de eieren leggen voor het deeg, zijn door de Romeinen meegebracht. Zuid-Limburg was destijds een echte graanschuur. We komen uit op de Via Belgica.



Dat gaat weer lekker omhoog en klimmen door van 140 naar ruim 200 meter. Maar we worden beloond met prachtige vergezichten want we zijn hier op het dak van Nederland. Net over het viaduct van de A76 gaan we links en zien daar de kasteelachtige villa "Imstenrade" In het familiewapen van de familie Imstenraedt zijn zowaar negen schelpen van goud opgenomen. Nadat de Medische Missiezusters het kasteel een tijd lang gebruikten, is het tegenwoordig weer als woonhuis in gebruik. We vervolgen onze route en komen in het prachtige Imstenraderbos. Een eeuwen oud hellingbos met onder andere schitterende beukenbomen, graslanden met

hoogstamfruitbomen, doorkijkjes naar sprookjesachtige landgoederen en akkers. In de bossen broedt de geheimzinnige havik, in de schemering hoor je de bosuil roepen en kun je reeën tegenkomen. Een prachtig natuurgebied vlakbij de bebouwde kom. Wat je hoort is stilte. En vogels. Maar dan moet je zelf heel stil zijn. Goed op de route letten, want je verdwaald hier makkelijk. Bij de uitspanning La Diligence steken we via een viaduct de Heerlense stadsautoweg (N281) over en komen uit bij "Parc Imstenrade", de vroegere Vroedvrouwenschool en nu een complex voor senioren. Hier zijn vroeger vele, vele Heerlense kindjes geboren. Even later lopen we een volgend natuurgebied binnen. Allereerst het hellingbos Bovenste Caumer. Hier zijn de bronnen van de Caumerbeek en de Schiffelerbeek. Een mooi rustig bos. Niet echt groot, maar een heerlijk wandelgebied en dat gaat over in het Aambos. Ook weer een oud hellingbos midden in het centrum van Heerlen. Tegenwoordig is het ingericht als wandelpark met een hertenkamp en dierenverblijf. Bij dat hertenkamp staat een bijzondere lantaarnpaal. Druk op de knop en geniet en luister naar Wiel Knipa (1921-2002) een Heerlense troubadour.

Zo gaan we op Putgraaf 3 het gebouw in en komen in de Luciushof, een voormalig kloostercomplex genoemd naar een Romeinse pottenbakker die hier ooit zijn pottenbakkerij had. Hier is bij de Twee Gezusters een stempelpost. In de tuin gaan we een trap af en lopen door een doorgang naar de Sint Pancratiuskerk, ons eindpunt.

